

Καλή Βρύση

**Τίνος είναι εκείνη η κόρη
(Χασάπικος)**

Τίνος είναι εκείνη η κόρη,
που πάει πρωί – πρωί στη βρύση.

Που πάει πρωί – πρωί στη βρύση,
πάει νερό για να γεμίσει.

Πάει νερό για να γεμίσει,
τα λουλούδια της για να ποτίσει.

Κόρη μου σαν πότισες τα λουλούδια,
τι δώρο σε δωρίσανε.

Με δώρισαν μεταξωτές κάλτσες,
με δώρισαν και πέτσινά παπούτσια.

Να δεις καλέ γιαγιά

Να δεις, γιαγιά, καλέ, να δεις τον αγγονό σου,

σ' εννιά χωριά, γιαγιά, τον κυνηγούν,

στο δέκατο χωριό τον πιάσανε.

Τον πιάσανε, γιαγιά, τον πιάσανε,

τον πιάσανε στο Τουρκοχώρι,

και πάνε, γιαγιά, να τον κρεμάσουνε,

στη Δράμα την πλατεία.

Στον Πλάτανο τον κρεμάσανε,

γιαγιά, οι Τούρκοι.

Βύλακας

Αηδόνια δεκατέσσερα

Ανάθεμα τη μάνα σου
Ανάθεμα τη μάνα σου,
τη μάνα τη δική σου.

Που δε μας αρραβώνιασε
Που δε μας αρραβώνιασε,
εμέ και σε μαζί σου.

Τρεις πήχες φίδι θα γινώ
Τρεις πήχες φίδι θα γινώ,
τη πόρτα σου θα ζώσω.

Κείνον το νέο π' αγαπάς
Κείνον το νέο π' αγαπάς,
εγώ θα τον σκοτώσω.

Αηδόνια δεκατέσσερα
Αηδόνια δεκατέσσερα,
θα στείλω στην αυλή σου.

Να κελαηδούν κάθε πρωί
Να κελαηδούν κάθε πρωί,
να σκάσουν οι εχθροί σου.

Σαν τι το θέλει η μανά σου
Σαν τι το θέλει η μανά σου,
της νύχτας το λυχνάρι.

Αφού κοντά της κάθεται
Αφού κοντά της κάθεται,
ο ήλιος το φεγγάρι.

Ζαχαροζυμωμένη μου
Ζαχαροζυμωμένη μου,
με μέλι με γλυκάδα.

Φαρμάκι με επότισες
Φαρμάκι με επότισες,
αυτή την εβδομάδα.

Εχθές το βράδυ

Εχθές το βράδυ καλέ μάνα πήγα για νερό.
Στο δρόμο αντάμωσα καλέ μάνα ένα κορίτσι.
Ενα κορίτσι καλέ μάνα καλοντυμένο.
Καλοντυμένο καλέ μάνα και στολισμένο.
Και στολισμένο καλέ μάνα στα μεταξωτά.
Στα χέρια είχε καλέ μάνα χρυσό καλάθι.

Και το καλάθι καλέ μάνα γεμάτο μήλα.
Κι εγώ της είπα καλέ μάνα για δώσ' μου ένα.
Κι αυτή δε μου 'δωσε καλέ μάνα ούτε και μισό.
Και της τα πήρα καλέ μάνα με το καλάθι.

Μοναστηράκι

Τράκα τράκα (Παρδαλά τσουράπια)

Τράκα, τράκα, τράκα παρδαλά καλτσάκια,
μάνα μ' έχει πλέξει παρδαλά καλτσάκια.

Μάνα μ' τα 'χει πλέξει και δε μου τα δίνει,
και δε μου τα δίνει για να τα φορέσω.

Τράκα τρίκι τράκα για να τα φορέσω.

Ροδούλα κόρη (Μπαϊντούσκα)

Ροδούλα, κόρη μ' όμορφη,
με ποιον πηγές στην εκκλησιά.

Πήγα, μανά μ', στην εκκλησιά,
με τις δυο φιλενάδες μου.

Ροδούλα, κόρη μ' όμορφη,
εσύ ρακί δεν έπινες.

Εσύ ρακί δεν έπινες,
σε ρακί μου μύριζες.

Μαντζουράνα

Στης μαντζουράνας τον ανθό,
πλάγιασα για να κοιμηθώ.
Λίγο ύπνο για να πάρω,
την αγάπη μου για να 'δω.

Ονειρο είδα στον ύπνο μου,
παντρεύεται η αγάπη μου.
Αχ, και παίρνει τον εχθρό μου,
για το πείσμα το δικό μου.

Κόρη πούλαγε κρασί

Κόρη πούλαγε κρασί,
με το φεγγάρι αποβραδής.

Με το φεγγάρι αποβραδής,
το πρωί με ξημέρωμα.

Πέρασε νέος, πέρασε,
και κρασί ζήτησε να πιει.

Παλικάρι μελαχρινό,
το κρασί είναι ακριβό.

Κόρη δώσ' μου κρασί να πιω,
εγώ εσένα αγαπώ.

**Ο Γιώργης
(Συρτός)**

Τον Γιω-, καλέ το Γιώργο τον επιάσανε.
Και στη φυλακή τον πάνε, Ελενιώ δε σε ρωτάνε.

Η Ελενιώ, η Ελενιώ καθότανε.
Κει στην άκρη στο ποτάμι, Ελενιώ δε σε ρωτάνε.

Με το ποτά-, με το ποτάμι μάλωνε.
Ποταμάκι κάνε ξέρα, θέλω να περάσω πέρα.

Να πάω, καλέ να πάω να δω το Γιώργο μου.
Τον πολυαγάπητό μου, πουν' τα μάτια και το φως μου.

Οσα, καλέ ν' όσα φλουριά μου δώκανε.
Ολα, όλα θα τα δώσω και το Γιώργο να γλιτώσω.

Κι αν δε, καλέ κι αν δε μου φτάσουνε κι αυτά.
Θα πουλήσω τα προικιά μου, κι ας μαλώνει η πεθερά μου.